

Vi skal alle være her ...

Afdelingsbestyrelsen har i den sidste tid fået flere henvendelser fra beboere, som klager over andre beboere. Derfor finder vi anledning til at komme med denne opfordring:

Vores afdeling er bygget i 1930-erne - efter de normer, som var i orden dengang. Det betyder, at lydisoleringen mellem lejlighederne ikke er helt i top: Vi kan høre, når naboen går på toilettet, når babyen har mareridt, når to ægtefæller lige skal markere sig overfor hinanden, eller når man holder en lille festlighed.

Vi deltager ufrivilligt i vores naboers liv, og det stiller krav til alle parter: At vi tager hensyn og udviser overbærenhed!

I dag er naboens støj slem for dig - i morgen er din støj slem for naboen. Hvis vi jagter hinanden, hver gang livsytringerne bliver for meget, bliver vores bebyggelse et fjendtligt og disharmonisk sted at leve.

Derfor: Vis hensyn og udvis overbærenhed!

Hvis du skal holde fest, kan du vise hensyn ved at fortælle dine naboer i opgangen (og i naboopgangene), at de kan forvente "feststøj", og at du dæmper ned kl. 24, hvor der jo skal være ro. Du viser ligeledes hensyn til dine naboer, ved at fortælle dem, når du skal bore mange huller i væggene - så er de forberedt og får lettere ved at acceptere det.

Du kan udvise overbærenhed, hvis en beboer en enkelt gang parkerer uheldigt, eller går i bad en enkelt nat, eller laver andet, som generer dig lige nu.

Hvis en beboer gentagne gange - og på trods af dine venlige henstillinger - generer med støj eller adfærd, har du mulighed for at inddrage Søbos administration. I så fald er det vigtigt, at du har dokumentationen i orden - dag, tid, mængde osv. Men husk: At drage Søbo ind i konflikten er den sidste mulighed, og som regel fremmer det ikke godt naboskab.

Vi skal være her alle sammen, og derfor må vi alle vise hensyn og bære over med hinanden!

Afdelingsbestyrelsen